



מימין: תמר ירושלמי, צילום: אוריאל ירושלמי, משמאל: תמר ירושלמי ב"עג'מי", צילום: בועז יהונתן יעקב

"כיוונו אותנו לקרוא חומר על גיא חבר"

איך בעצם היו לך כלים להיכנס לדמות של אם החדרה לבנה הנעדרת?

"כשעשיתי את 'achsot zora', באו אליו" אנשים ושאלו אותו אם הסרט הוא עליו" באמת. כששיחקתי בסרט שנעשה במסגרת 'אמנות עםם', שנקרא 'חברות', ועשיתי בו תפקיד של מורה, אז היו בטוחים שאני מורה. רק כשעשיתי את 'ידים קשורות' (שם גילמהazonה), לא שאלו אותו אם זה מה שאני עשו בח'ם... מעלבתי שלא שאלו, אולי לא הייתי מספיק טובה... אבל כנראה שכחנתי בקשר ההזדהות מאוד חזק עם הדמויות שמוצעות לי".

"יתכן שהיא שס"ע לי גם בעבודה עם דני (וולמן) וגם ב'עג'מי', זו העבודה שהטקסט שmag'ישים לך הוא רק סקיצה של מה שהולך ל��ורות בסצינה, ולא לומדים שורות בעל-פה, מילה במילה. גם דני, אגב, לא עשה הרבה חזרות. העניין הוא שבגלל זהה קולנוע ולא טלוויזיה, והכל יותר יקר, אסור לפפס והסצינה צריכה להיות מושלמת. אז השתדלתי בשניות ובבדיקות שיצלמו להיות בשיא הריכוז, ושלא יצטרכו לקחת עוד טיק ועוד טיק. זו מין התכווננות כזו - לדעת זהה הצל'אנס האחרון לעשות את זה הכי טוב שאפשר, כי לא יהיה עוד אחד. אני מקווה שהצלחת".

ובכל זאת, הייתה איזו הכוונה ספציפית מצד הבמאים לדמות?

"כיוונו אותנו לקרוא חומר על גיא חבר (ח"ל צה"ל הנעדר מאז 1997) ועל אמא שלו, זה מה שעשית".
קיבلت הרבה מחמאות ממקורבים על גילום דמות האם בסרט, והוא שאמור לי שזה היה תפקיד טוב יותר מה שעשית ב'achsot zora'. כנראה שגם הסיטואציה נוגעת לכל כך הרבה אנשים בנסיבות הנוראית שלהם, אך ההזדהות שלהם עם הדמות היא גדולה, אולי אפילו מעבר לשיפוט אובייקטיבי. זה פשוט בתודעה של כולן, אולי זה חלק מההוויה של כל אחד, ממי שעבר את זה עלبشرו ומוקrb לנושא, ועד כל מי שיש בארץ. אי אפשר להתעלם מהכאב הנורא והסבל שנבע כתוצאה מהמציאות הזאת, שהופכת מפרטית לכללית באיזשהו מקום. אולי בכלל זה היה כל כך קל להזדהות עם הדמות".